

# Nieuwsbrief

## 2017-2018

### Nr. 9

**Lindekring**  
Jenaplanschool



#### Kalender

24 december 2017 - 8 januari 2018 kerstvakantie



#### Jarigen.

22-12 Juf Margreet  
27-12 Arvind Manodat 11 jaar



#### Oudjaar 31 december 2017

Bij oudjaar horen oliebollen en appelbeignets. U kunt deze bestellen. De opbrengst is voor de Agaat, onze multifunctionele accommodatie, waar we samen hopelijk nog lang gebruik van kunnen maken. Wanneer u de bestelling afhaalt, is er een glaasje gluhwein, warme chocomelk en veel gezelligheid. Er worden overheerlijke wafels gebakken. We hopen velen van u te ontmoeten.

Namens de oliebollencommissie Wilma Bosma



#### Beste ouders van de Lindekring,

Misschien heeft u het al gemerkt, de Lindekring is aan het veranderen. Het herinrichten is begonnen. Als moeder van Pim heb ik Ton het aanbod gedaan te ondersteunen om de school mooier, prikkelender, fijner, huiselijker, groener, speelser en rijker te maken. Steeds kijkend vanuit het Jenaplan onderwijs. Bovenal met het doel dat de kinderen elke dag met nog meer zin naar de Lindekring komen.



Met het team is begin dit schooljaar het traject gestart. Inmiddels zijn er al stappen gezet en kunnen we naar de praktische uitvoering. U raadt het al, hier hebben wij uw hulp bij nodig.

Ik ben op zoek naar klussers, verzamelaars, schilders, naaisters, timmermannen/ vrouwen, behangers, regelaars, sjouwers en verhuizers. Het gaat om kleine schilder klussen, spullen ophangen aan de muur, het verzamelen van materialen zoals bv oude spijkerbroeken en het verhuizen van 2 klassen.

Een aantal klussen zijn thuis te doen en een aantal vinden plaats in school. Meer informatie hierover volgt nog. Maar staat u al te springen, geef uw expertise door en mail mij: [createwithpeet@gmail.com](mailto:createwithpeet@gmail.com)

Ik sta al te popelen om met z'n allen aan de slag te gaan. En waarom ik dit allemaal doe? Ik gun de kinderen en leerkrachten van de Lindekring een hele fijne speel en leer omgeving.

Groet Petra de Luij.



Onze kerstwens voor allen  
is eenvoudig en klein  
gelukkig te leven  
gewoon, er voor elkaar zijn!